

Ngày Nay

THÔNG TIN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Văn Hoá, Giáo Dục

Sổ Tay Văn Nghệ

THẾ GIỚI ÂM THANH CỦA HÀ NỘI
TỪ 1948 TỚI 1954

* DZƯƠNG NGỌC HOÁN



Nhà báo Dzương Ngọc Hoán tại Hoa Thịnh Đốn (Ảnh: TR3/Ngày Nay)

LTS--Nhà báo Dzương Ngọc Hoán, hiện làm việc cho đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, từng phục vụ nhiều năm trong các hệ thống truyền thanh của Việt Nam trước đây, một cây viết được coi như hiểu biết rõ về hậu trường làng nhạc Việt Nam. Khi nhận lời cộng tác thường trực trong ban biên tập NGÀY NAY, nhà báo Dzương Ngọc Hoán có ý định ghi lại những kỷ niệm và hiểu biết của ông trong thế giới âm thanh Việt Nam, khởi sự với loạt bài ghi lại quãng thời gian sau thế chiến thứ hai tới ngày đất nước chia đôi bởi Hiệp định Genève.

(Bài thứ hai)

Nói tới thế giới âm thanh của Hà Nội từ năm 1948 tới năm 1954 mà không đề cập tới con "bão lốc" do ban Gió Nam (với Phạm Duy, Ban Hợp ca Thăng Long, Nhạc sĩ Võ Đức Thu, quái kiệt Trần Văn Trạch và ban vũ Lưu Bình Lưu Hồng) gây ra cuối năm 1953 là một thiếu sót rất lớn. Phải công nhận gia đình nhạc sĩ danh tiếng họ Phạm này dùng những biệt hiệu rất độc đáo. Vì mưu sinh phải vào Nam ngay sau ngày hồi cư về Hà nội, ban hợp ca nhà này đã lấy tên Thăng Long, Phạm Đình Viêm thành Hoài Trung, Phạm Đình Chương thành Hoài Bắc, Thái Hàng, Thái Thành không thay đổi, và giữa dám lô nhô chúng tôi đã có nhiều dồn dập một cách rất cả quyết rằng Phạm Duy có biệt hiệu Hoài Nam, dù chưa bao giờ thấy trên giấy tờ. Biệt hiệu của gia đình này cho thấy họ rất nặng lòng với quê hương.

nuong.

Từ 1952, tôi đã bắt đầu được nghe những đĩa hát của Ban Thăng Long, những đĩa nhựa dày cõm cõm, chạy trên những máy hát mỗi lần muốn nghe phải "vặn giấy cói" mỗi cả tay và kim hát để trong hộp nhỏ, ngoài về hình con chó và chiếc máy hát với cái loa rất lớn. Bạn bè nhiều người khoe với tôi được nghe ban Thăng Long hát trên đài Pháp Á phát từ Saigon ra, nhưng chiếc radio bên hàng xóm của tôi không dù tốt, khiến không bao giờ tôi có được cái điểm phúc như vậy.

Qua đĩa hát, tôi được nghe ban Thăng Long qua các ca khúc nổi tiếng của Phạm Đình Chương như Được Mùa, Hò Lẹo Núi, Tiếng Dân Chết, được nghe Thái Thành hát Nữ Tâm Xuân, Thái Hàng hát Đêm Xuân của Phạm Duy... Thế những đĩa hát mà tôi thích nhất của ban Thăng Long trong thời gian này là nhạc cảnh Hòn Vọng Phu của Lê Thương, mở đầu với giọng ai oán của Thái Thành "Tướng quân, tướng quân, giờ ly biệt đã tới. Đây là chén rượu nồng, thiếp xin chúc chàng thương lộ bình an. Thời từ nay cách trở quan san, nhưng biết bao vui vẻ lúc khai hoàn" và giọng Hoài Trung trong vai người chinh phu "Nàng ở lại, con ở lại... (giờ nữa, tôi quên mất!) rồi tôi tiếng nhạc rộn rã mở đầu cho Hòn Vọng Phu 1. Trong nhạc cảnh này, Thái Thành hát Hòn Vọng Phu 2 thật tuyệt, nghe tan nát cả lòng. Giọng Hoài Trung sang sảng khi người chinh phu quay về chốn xưa và đặt câu hỏi "phải chăng đây là quê hương cũ?" giọng Hoài Bắc trả lời "Thưa tướng quân, đây chính là quê hương của Ngài, và tượng đá ôm con kia chính là nàng chinh phu họ Tô đang chờ đợi Ngài", giọng Hoài Trung thét lên "Trời ơi, Tô Thị, vợ ta" và nhạc ầm vang, đưa vào Hòn Vọng Phu 3.

Nghe hát như vậy cũng khá lâu, phải đợi mãi tới khi nhìn thấy bản nhạc Được Mùa bày bán ở tiệm sách, tôi mới được chiêm ngưỡng dung nhan ban hợp ca Thăng Long. Bản nhạc này in trên giấy khổ nhỏ hơn khổ thường lệ của nhà Tịnh Hoa (vì hình như do nhà Thế Giới Án hành), bìa đơn sơ, gồm tấm hình ban Thăng Long khá lớn, chiếm khoảng 3/4 trang giấy, tên bài hát và tác giả xuất hiện trong phần giấy còn lại. Trong tấm hình, Hoài Trung ngồi giữa, Thái Thành và Thái Hàng ngồi sát hai bên, Hoài Bắc đứng dằng sau, choàng tay ôm qua vai Thái Thành và Thái Hàng. Cả bốn người cùng cười tươi rồi.

Có lẽ những đĩa hát này cộng thêm các bài trên hai tờ Tia Sáng, Giang Sơn ở Hà Nội và nhất là trên tờ Đời Mới từ Saigon đưa ra, đã làm khán giả Hà Thành nô nức đón chờ ban Gió Nam. Sự hiện diện của ban Gió Nam đã làm náo động cả thành phố, nhất là đám học trò đang lớn chúng tôi. Ban Gió Nam hát tại nhà Hát Lớn suốt một tháng, ngày thường hát một xuất tối, thứ Bảy và Chủ Nhật hai xuất, một buổi chiều và một buổi tối. Xuất nào cũng hết vé, vì hình như chương trình thay đổi mỗi tuần. Hàng ngày tôi thường chỉ nghe thấy bạn bè bàn tán về Gió Nam. Dứa nào được cha mẹ cho đi coi sớm, trước anh em, về trường cứ làm như vừa di tản về kề mái không hết chuyện. Ban bè xúm xít chung quanh, há hốc mồm ra nghe một cách thèm thuồng.

Thuở đó chúng tôi cũng mê đá banh, nhưng quả thật những chuyện liên quan tới ban Gió Nam đã làm chúng tôi mê mẩn hơn khi nghe thuật lại những đường banh của Ứng từ xa rót dầu vào khuôn thành dịch để Hùng Mậu Hối "a-la-xô" thủ môn đổi phương. Tôi may mắn được dự một trong những buổi hát này, và quả thật không khí của buổi trình diễn kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ đã làm tôi ngợp ngạt vì sung sướng, sung sướng tôi độ sau này nhiều khi tôi lán thẩn tự hỏi, phải chăng chính những âm thanh đó đã thôi thúc, đã làm tôi thèm được đặt chân vào thành phố xa lạ ở miền Nam kia đến độ gần một năm sau, lợi dụng chuyện được đi máy bay vào Saigon khởi trả tiền (di cư) nên đã xách vali bỏ nhà vào Nam và lưu lạc, xa anh em ruột thịt mãi tới giờ này?

Buổi trình diễn hôm đó (một buổi chiều thứ Bảy) mở đầu bằng ca khúc Tình Hoài Hương do Ban Thăng Long trình bày, tiếp theo là Thái thanh với Tình Ca. Điều làm tôi ngạc nhiên một cách thích thú là chỉ trong khoảng khắc rất ngắn, từ lúc mờ haj khi bản hợp ca kết thúc tới lúc màn mở lại sau một vài câu giới thiệu đơn sơ của Phạm Duy từ hậu trường, Thái Thanh đã xuất hiện trong một áo dài màu khác hẳn với áo dài mặc lúc hợp ca. Áo ở đâu mà thay mau quá vậy? Và từ đó trở đi, Thái Hàng, Thái Thanh và Khánh Ngọc dua nhau thay áo, áo dù mọi màu, mỗi màn một áo (thủa đó chưa có áo vẽ như bây giờ) khiến tôi lóa mắt, muôn ngỡ惘. Trước đây tại Hà Nội chưa hề có cảnh "phô diễn" áo dài như vậy. Dù xuất hiện trên sân

Sổ Tay Văn Nghệ

TIẾP THEO TRANG 83

kháu hơn một lần, ca sĩ Hà Nội cũng thường chỉ mặc một áo trong một buổi trình diễn mà thôi. Giờ nghỉ lại, thấy mình lúc đó nhà quê quá. Nhưng có lẽ "yêu nhau trái áu cung-tròn", vì mê ban Gió Nam nên bất cứ những gì ban Gió Nam làm cũng thấy tuyệt vời.

Tôi không nhớ rõ chi tiết của cả buổi trình diễn. Tuy nhiên điểm chẳng bao giờ quên là tôi đã không hoàn toàn hiểu hết những điều quái kiệt Trần Văn Trạch chọc cười thiên hạ. Tôi còn nhớ khán giả vỗ tay, cười hả hê sau những câu hài hước của quái kiệt, giữa lúc tôi ngây ngô như "chúa Tàu nghe kèn", câu được câu chẳng. Tôi giờ này tôi vẫn không rõ tại mình ngồi hàng "bét" tít trên chuồng gà ở lâu ba mà hệ thống âm thanh thủa đó chắc chắn tốt đẹp gì nên nghe không rõ, hay vì chưa bao giờ ra khỏi Hà Nội nên không hiểu được giọng của người miền Nam? Đó lối cho âm thanh cũng không đúng, vì tôi còn nhớ dã lịm hồn khi nghe Thái Thanh hát Tình Ca và Thuyền Viễn Xứ, dã vui thích trước giáng diệu nồng nịu của Khánh Ngọc với "hôm nọ em biếng học, khiến cho anh bất bình, khẽ đánh em cái thước...", và dã thấy yêu nước thiết tha trước một nhạc cảnh đồng quê, trong đó có các ca khúc như Được Mùa, Nương Chiều, và một bài hát tôi không biết tên, chỉ còn nhớ có câu "nghe nghe nghệ sĩ, nghệ cây chí cây để lấy ngô khoai" rất mộc mạc, êm đềm, đầy dân tộc tính. Tôi không nhớ Thái Hàng có đơn ca bài nào trong buổi trình diễn này hay không. Chỉ còn nhớ Thái Thanh lúc đó trẻ măng, xinh đẹp, hát tuyệt vời, nhưng thân hình hơi gầy yếu. (Nhiều người tỏ vẻ hiểu biết, thì thầm với nhau rằng vì hát nhiều quá nên Thái Thanh... ho lao!), Thái Thanh hát nhiều nhất trong chương trình, rồi sau đó là Hoài Trung. Ngoài những bản hợp ca, tôi còn nhớ Hoài Trung hát Tháng Bờm, Con Mèo Mày Trèo cây Cau của Nguyễn Xuân Khoát, và làm khán giả thích thú trong nhạc cảnh Ông Ninh Ông Nang.

Ban vũ Lưu Bình Lưu Hồng cũng xa lạ đối với khán giả Hà Nội (vì hình như Hà Nội lúc đó không có ban vũ nào), nhất là Mỹ An quá đẹp, ra sân khấu lúc nào là sân khấu sáng rực lúc đó. Dù hỏi nhiều công trình nhưng có lẽ ít được khán giả (hay nói đúng hơn, những khán giả tai trâu như tôi) tán thưởng là màn Nhạc sĩ Võ Đức Thu trình bày những tác phẩm riêng cho dương cầm. Ngoài màn này, nhạc sĩ họ Võ còn có trách nhiệm dệm cho những người trong ban Gió Nam hát. (Theo nhạc sĩ Nhật Băng thuật lại, trước khi thực hiện chuyến Bắc du vĩ đại này, vì những thân thiết có từ ngoài hậu phương, Phạm Đình Chương đã từ Saigon nhờ Nhật Băng lập một ban nhạc nhỏ để cùng với tiếng dương cầm của Võ Đức Thu, dệm cho các bài hát trong chương trình. Ban nhạc ngồi phía dưới, ngay trước sân khấu, gồm Nhật Băng sử dụng tay ban cầm, Trịnh Kính thổi hòe tiêu, Đăng Hà thổi Saxo, Nguyễn Túc chơi Contrebass và Lý đánh trống. Có thể còn một, hai người nữa mà Nhật Băng không nhớ).

Sự có mặt của ban Gió Nam không những chỉ gây một sinh động cho giới yêu nhạc tại Hà Thành mà còn tạo một "truyền thuyết" cho các chàng trai Hà Nội. Như đã nói ở trên, vé của các xuất hát thường được bán hết từ trước. Điều này có nghĩa là không phải cứ cậy có tiền là vào coi được. Nhà Hát lón Hà Nội nằm giữa một bối trống, chung quanh tường có nhiều ống máng. Các chàng trai Hà nội mê ban Gió Nam nhưng không mua được vé dành tìm cách leo ống máng vào rạp. Hành động thoát nghe có vẻ không lương thiện này sau đó đã trở thành một chiến tích lẫy lừng cho những ai dám khóa xe đạp, vứt xe trên bãi cỏ, leo ống máng lên tít trên cao, dù người treo vào lan can, tìm cách lén vào chuồng gà, đứng coi cop.

Sau khi ban Gió Nam trở về Saigon, con trai Hà nội kiêu hánh khoe với nhau về chuyện leo ống máng, coi đây như một thành tích chứng tỏ mình là người say dâm âm nhạc đến độ quên cả bản thân, quên cả những lời quát mắng của các thày cảnh binh nếu bị bắt gặp, quên cả những cái té nguy hiểm có thể xảy ra nếu tuột tay trong lúc tìm cách du mình từ ống máng sang lan can. Nhát gan, tôi không có được chiến tích này. Nhiều khi nghe bạn bè kêu hánh kể lại thành tích "leo ống máng", thấy mình không xứng đáng với tước hiệu "trai Hà nội". Sau này, nhiều bạn tôi trong lúc đi "cua" dào dà mang thành tích này ra khoe một cách đầy kiêu hánh, và nhiều anh đã được dào "thom" chỉ nhở thuở còn thơ đã có thời say mê nghệ thuật tôi như vậy. Thành tích leo ống máng bền vững mãi với thời gian. Có người kể lại, trong một bài phỏng vấn trên tờ Kịch Ánh ở Saigon, tài tử Lê Quỳnh, lúc đó mới xuất hiện trong làng điện ảnh, cũng đã khoe chuyện leo ống máng vào nghe ban Thăng Long hát. Mới đây, tôi có dịp ghé Montreal, gặp được sĩ Nguyễn Huy Minh, một người nho nhã, hiền lành, giờ đây con cái đã lớn, ấy thế mà vẫn chưa quên thành tích cách đây 40 năm là leo ống máng nhà hát lớn Hà Nội để nghe Thái Thanh hát.

Trong thời gian ban Gió Nam ở Hà Nội, tôi may mắn được diện kiến dung nhan các thần tượng của tôi thêm một lần nữa. Lúc đó rạp Long Biên đang có đại hội MGM, mỗi ngày chiếu một phim mới của hãng này. Tôi gặp ban Thăng Long tại đây một buổi chiều, nhìn Thái Thanh, Thái Hằng, Khánh Ngọc tận mắt. Lúc đó chưa có cảnh xin chữ ký hoặc hỏi chuyện. Khách giả chiếm ngưỡng bằng cách chỉ chỏ, ngầm nhìn. Tôi cũng thế, lặng lẽ ngầm nhìn những thần tượng của tôi và thấy sao họ đẹp thế. Thái Thanh tươi cười đưa mắt nhìn người một điệu chung quanh. Ánh mắt của người danh ca lừng lẫy này chạm vào ánh mắt tôi trong chừng nửa giây đồng hồ và tôi thấy người run lên vì sung sướng.

(Còn nữa)

Đính chính: trong bài trước:

- + trường tiểu học Nguyễn Văn Khánh, xin đổi lại là Trần Văn Khánh.
- + Hát Trần Cau của Phan Huỳnh Điểu là Mạnh Phát, chứ không phải là Minh Phát.